

Jakob bij oom Laban

Genesis 29 en 30



Voraf

De vorige keer is verteld dat Jakob moest vluchten en op weg is gegaan naar oom Laban. Onderweg kreeg Jakob een droom van de ladder met engelen. God heeft hiermee gezegd voor hem te zullen zorgen en met hem mee te gaan.

Doel

De kinderen weten dat Jakob bij oom Laban heeft gewerkt, daar getrouwd is, een gezin en een eigen kudde heeft gekregen. De kinderen weten dat de Heere God voor Jakob zorgde, zoals Hij beloofde. De kinderen leren dat God altijd doet wat Hij belooft.

Tijdpad

Benodigheden

- Introductie 2: pop Rik
- De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, hoofddoek
- Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
- Verwerking 1: bijlage 1, kleurpotloden, watten, gekleurd papier, lijm
- Verwerking 2: bijlage 2

Vorbereiding

Hang eventueel de voorgaande werkjes van les 11-13 over Jakob op. Zo blijft de verhaallijn van Jakob goed zichtbaar.

Voor de volgende keer

Houd eventueel de werkjes van deze en de voorgaande twee lessen bij elkaar, in verband met de verhaallijn over Jakob.

Programmaonderdeel	Keuzemogelijkheden	Tijd (in minuten)
Binnenkomer	Opstap begint!	2
Introductie	1. Wat je zegt...	5
	2. Poppenspel	4
De Bijbel open	Opstap	2
	Voorbeeldvertelling	8
	Afstap	5
	Actie	4
Bidden en zingen		5
Verwerking	1. Jakob krijgt heel veel! (creatief)	15
	2. Doe wat je zegt (spel)	10

Programma

Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fijn dat jullie er zijn.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

*Kom maar in de kring,
kom maar in de kring,
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap,
wij gaan sa-men, op stap!*

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
we pakken de Bijbel erbij.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

Stap stap stap
stap stap stap
sssssssstap

Introductie 1 – Wat je zegt...

Aankondiging

Als je iets zegt, als je iets belooft, moet je het ook doen. Anders is het niet eerlijk en ben je aan het liegen. We gaan daarvan een versje opzeggen.

Werkwijze

Leer de kinderen het opzegversje aan, met behulp van hun vingers. Het versje bevat elf lettergrepen, bij elke lettergreep gaat één vinger omhoog. Bij de elfde lettergreep gaan beide handen in de lucht. Een variatie kan gemaakt worden door de eerste regel te klappen en de tweede regel te stampen.

Het versje: wat je zegt, moet je doen
 be-loofd is be-loofd

Afronding

Vertel de kinderen dat ze het prima hebben gedaan en het straks thuis maar eens voor moeten doen!

Introductie 2 – Poppenspel

- Rik Hé. Hoi. 't Is hier weer gezellig!
- Leiding Ha Rik. Fijn dat jij er ook weer bent. Kom maar gauw bij me zitten. Maar kun je nog heel even stil zijn? Want ik was net iets aan het vertellen.
- Rik Oké, ik zal stil zijn. *(gaat braaf zitten)*
- Leiding *(tegen de kinderen)* Wie van jullie heeft gezien...
- Rik *(valt in)* Ja! Ik heb iets gezien! Mag ik het vertellen?
- Leiding *(verstoord)* Hé zeg, ik had gevraagd of jij stil wilde zijn.
- Rik O ja, sorry, ik zal stil zijn.
- Leiding Oké. Wie van jullie heeft gezien dat er gisteren...
- Rik Ik! Ja, ik heb het gezien. Zei ik toch al net! Mag ik het vertellen?
- Leiding *(beetje boos)* Zeg Rik, dit is nu de tweede keer dat je ineens tussendoor praat. Je zou toch stil zijn?!
- Rik Nou, ja, sorry hoor. Ik zal nu echt stil zijn!
- Leiding Oké, als jij nu echt stil bent, ga ik weer verder. Beloofd?
- Rik Beloofd!
- Leiding Goed. Wie van jullie heeft gisteren gezien dat er in de straat...
- Rik Ik! Ik weet wat je bedoelt. Er waren allemaal vreemde auto's in de straat. Ik heb ze gezien! Heel oude, grote auto's.
- Leiding *(kijkt stil naar Rik)*
- Rik Oeps. Ik had gezegd dat ik stil zou zijn...
- Leiding Ja, inderdaad. Jij had gezegd, jij had beloofd stil te zijn. Maar je doet het niet. Dat vind ik niet leuk, Rik. Als je iets belooft, moet je dat toch doen?
- Rik Ja-ah. Maar ik vind het zo moeilijk. Ik vergeet het dan weer.
- Leiding Oké, dat begrijp ik wel Rik. Ik vind het ook wel eens moeilijk om te doen wat ik heb beloofd. Ik wilde inderdaad vertellen over de vreemde auto's in de straat.
- Rik Sorry.
- Leiding Oké, 't is goed. Ik vergeef je. We zijn weer vrienden. Nou, ga nu maar in de kring zitten en probeer nu echt stil te zijn hè?
- Rik *(terwijl hij een plekje krijgt)* Was wel gaaf hoor, die auto's!



De Bijbel open

Opstap

Loop eventueel even langs de werkjes van de vorige lessen over Jakob. Herhaal uit de vorige les dat, terwijl Jakob sliep, de Heere God beloofde voor hem te zorgen en met hem mee te gaan.

Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de Bijbel gelegd. Zeg dat je verder gaat met het verhaal over Jakob.

Voorbeeldvertelling

Kijk, daar loopt hij, helemaal alleen. Nee, toch niet alleen. Er is iemand bij hem. De Heere God is bij hem. Je ziet dat niet met je ogen, maar de Heere God is er. Dat had Hij toch beloofd aan Jakob? 'Ik zal voor je zorgen. Ik zal met je meegaan. Ik zal bij je blijven en zorgen dat je een grote familie krijgt.' Dat had God gezegd. En dan doet Hij het ook.

Daar gaat Jakob, op weg naar zijn familie. Een onbekende familie, in een onbekend land. Na een heel eind lopen ziet hij ergens in het veld schapen. Ze lopen niet te grazen in het gras, maar liggen bij elkaar. Als Jakob dichterbij komt, ziet hij bij de schapen een put. Een grote, ronde put met een heel grote steen erbovenop. De steen is zo groot, dat je die er niet in je eentje af kunt halen. Vandaar dat de herders die naar de put komen om de schapen te laten drinken, op elkaar wachten. Daar komen nog meer herders met schapen aan.

'Waar komen jullie vandaan?', vraagt Jakob. 'Wij? Wij komen uit Haran', vertellen de herders 'Haran? Kennen jullie dan ook Laban?' 'O ja, die kennen wij.' 'Echt waar?' Jakob wordt blij. 'Laban is mijn oom. Mijn moeder is zijn zus Rebekka, die heeft hier vroeger ook gewoond. Gaat het goed met oom Laban en zijn familie?' Jakob zou graag alles willen weten en vooral waar oom Labans huis is, want daar moet hij heen! 'Kijk', zegt een van de mannen, 'daar komt Rachel aan met de schapen. Dat is de dochter van Laban.' Jakob kijkt om. Inderdaad ziet hij daar

nog een kudde komen. Jakob loopt gauw naar de herders toe en helpt de herders om die grote steen van de put af te tillen. Dan hoeft Rachel niet te helpen. Jakob haalt dan ook het water uit de put en geeft dat aan de schapen van Rachel, de schapen van zijn oom Laban.

Jakob is zo blij. Hij heeft zijn familie gevonden! Hij is zelfs zo blij, dat hij begint te huilen als hij aan Rachel vertelt wie hij is en waarom hij gekomen is. En Rachel? Die loopt snel naar huis om het nieuws te vertellen! Daar komt oom Laban al naar buiten en groet en kust Jakob. 'Jakob! Kom binnen! Vertel me hoe het met je is. En hoe is het met mijn zus Rebekka, jouw moeder?' Jakob gaat mee naar binnen en vertelt alles.

Oom Laban wil heel graag dat Jakob blijft. Ze maken een bed klaar en geven hem te eten... En de volgende dag zal Jakob meehelpen met het werk.

Als Jakob zo een tijdje bij oom Laban is, al vier weken, roept oom Laban hem om te praten. 'Zeg Jakob, je helpt zo goed mee met het werk, maar je hoeft het niet voor niets te doen. Zeg me wat je voor het werk wilt hebben. Hoeveel wil je verdienen?' Wat Jakob wil verdienen? Dat is lastig. Hoewel... eigenlijk weet Jakob wel iets. 'Oom Laban, ik weet wel wat ik graag zou willen hebben voor mijn werk. Ik zou graag met Rachel willen trouwen. Ik wil zeven jaar voor u werken om met Rachel te trouwen.' Oom Laban kijkt verbaasd. Rachel? Zeven jaar werken om met haar te trouwen? 'Nou, ja, oké. Dat kan. Als jij zeven jaar voor me werkt, mag jij met Rachel trouwen.' En zo gebeurt het. Zeven jaar lang werkt Jakob bij oom Laban. En als de zeven jaar om zijn, wordt er feest gevierd. Er wordt een heerlijke maaltijd klaar gemaakt. Aan de tafel zit Jakob, naast Rachel. Hoewel... dat kun je eigenlijk niet zien. Want de vrouw naast Jakob heeft een sluier voor haar gezicht (*doe het voor met de hoofddoek, sla ook een punt over de neus en mond, zodat je alleen de ogen ziet*). Je kunt haar gezicht niet echt zien. Dat hoorde zo in dat land als je ging trouwen. Maar na het feest... als de sluier af is (*doe de hoofddoek af*)... als het licht genoeg is... dan ziet Jakob het: het is Rachel niet! Het is Lea, haar zus! 'Wat is dit?!', zegt Jakob tegen oom Laban. 'U had beloofd dat ik

met Rachel mocht trouwen en nu geeft u me Lea! Beloofd is toch beloofd? Wat u belooft, moet u ook doen? Dit is niet eerlijk!' 'Och ja', zegt oom Laban, 'Lea is de oudste, die hoort eerst te trouwen. Als je met Rachel wilt trouwen, kan dat ook, maar dan moet je wel nog weer zeven jaar voor me werken.' 'Nóg zeven jaar werken? Moet Jakob zó lang bij oom Laban blijven? Dan kan hij nog lang niet naar huis! En moet hij dan twee keer trouwen? Dat is toch niet goed? Maar hij houdt wel van Rachel. 'Goed. Ik zal nog zeven jaar voor u werken.' En zo gebeurt het opnieuw. Jakob trouwt met Rachel en werkt dan nog zeven jaar voor oom Laban. Veertien jaar blijft Jakob dus bij oom Laban. In die veertien jaar krijgt hij zijn eigen gezin. Een grote familie, zoals de Heere God had gezegd. Hij krijgt samen met Lea en Rachel twaalf jongens (*tel mee op je vingers*): Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Nafthali, Gad, Aser, Issaschar, Zebulon, en Jozef. Later wordt ook nog Benjamin geboren. Ze hebben één zus: Dina.

Na veertien jaar wil Jakob naar huis. Maar oom Laban wil niet dat Jakob weggaat. Sinds Jakob er is, gaat het veel beter met de familie en met de dieren. Oom Laban merkt dat de Heere God voor Jakob zorgt. Jakob spreekt af dat hij nog zes jaar voor oom Laban zal werken. En in die zes jaar krijgt Jakob zijn eigen kudde schapen. Na al die jaren heeft Jakob een groot gezin en een grote kudde. Maar dan zegt de Heere God: 'Jakob, je mag terug naar huis. Het is tijd om te gaan.' Hoe? Dat hoor je volgende keer.

Afstap

Praat met de kinderen door over het verhaal. Vraag bijvoorbeeld: Waar ziet Jakob herders? (*bij de put*) Wat kwamen de schapen daar doen? (*water drinken*) Wat had God beloofd aan Jakob? (*Ik zal bij je blijven, Ik zal voor je zorgen, Ik zal je een grote familie geven*) Is dat ook gebeurd? (*jazeker!*) Hoe heet de oom van Jakob? (*Laban*) Met wie trouwde Jakob? (*eerst met Lea, toen met Rachel*) Hoe kreeg hij al zijn schapen? (*God zorgde goed voor Jakob*) Zie je dat de Heere God voor Jakob zorgde? Zo wil Hij ook voor ons zorgen.

Actie

De herders konden niet alleen de grote steen van de put halen. De kinderen zijn de herders en samen tillen zij de zware steen van de put. Gebruik bijvoorbeeld een stoel waar de kinderen aan de stoelpoten vast kunnen pakken. De kinderen mogen dit om de beurt doen.

Gebed

Dank u wel, Heere God, dat U voor Jakob hebt gezorgd. U hebt gedaan wat U aan Jakob beloofde. U doet altijd wat U belooft. Wij danken U voor alle goede dingen. Voor onze kleren, eten en drinken, familie, een huis om in te wonen, een bed om in te slapen. Dank U dat U zo goed voor ons zorgt. Amen.

Zingen

'k Stel mijn vertrouwen (Op Toonhoogte 444)

Aankondiging

Als iemand doet wat hij of zij zegt, dan zeggen we dat je zo iemand kunt vertrouwen. Je weet dat de ander het echt zal doen. De Heere God is altijd te vertrouwen. Hij doet altijd wat Hij zegt.

Werkwijze

Zeg eerst het lied op. Verklaar eventueel de onduidelijke woorden. Levenslot: mijn leven, alles wat er gebeurt. Vrede: dat het goed is tussen jou en God, zoals het goed is als je vrienden bent en geen ruzie hebt. Nabij: dicht bij me.

Lied

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij!

tekst & muziek: Tineke van Pagée
© Unisong Music Publishers, Opwekking 42



Verwerking 1 – Jakob krijgt heel veel! (creatief)

Aankondiging

De Heere God had Jakob beloofd dat Hij goed voor Jakob zal zorgen. Jakob zou ook een grote familie krijgen. Kijk eens wat Jakob nu allemaal heeft. Hij ging alleen naar Haran toe, maar nu heeft hij een grote familie en een kudde schapen.

Werkwijze

De kinderen kunnen de kleurplaat kleuren. De schapen kunnen beplakt worden met watten. De kleding van mensen kan beplakt worden met gescheurde stukjes gekleurd papier.

Afronding

Pak een gemaakt werkje erbij. Herhaal dat Jakob eerst helemaal alleen was, maar, moet je kijken, nu heeft hij veel familie en vee. De Heere God heeft gedaan wat Hij beloofde.

Verwerking 2 – Doe wat je zegt (spel)

Aankondiging

De Heere God doet altijd wat Hij belooft, doet wat Hij zegt. Oom Laban niet. Die zei dat Jakob met Rachel mocht trouwen, maar hij liet Jakob trouwen met Lea. Ik ga zometeen iets zeggen en dat ga ik ook doen.

Werkwijze

In dit spel gaan we kleine beloftes uitvoeren. De leiding start, daarna kunnen de kinderen een belofte bedenken. Maak hierbij gebruik van de opdrachtenkaartjes van bijlage 2 (te vinden achter in de map bij Bijlagen), zodat de kinderen iets kunnen kiezen. Uiteraard is het leuk als iedereen met de uitvoering meedoet!

Voorbeelden: ik ga een liedje zingen – ik ga samen met ... een dansje doen – ik ga drie schoenen verzamelen – ik ga 20 tellen m'n mond dicht houden – ik ga met m'n ogen dicht lopen – ik doe een dier na – ik ga raden wie er achter mij staat – ik ga onder mijn stoel door kruipen – ik ga 3 tellen rondjes draaien – ik ga hardop tot 10 tellen – ik ga met iemand samen een rondje om de kring lopen – ik ga mijn vriendje een hand geven.

Afronding

Jullie hebben allemaal gedaan wat je beloofde, knap hoor! Onthoud maar dat God altijd en altijd doet wat Hij belooft.



14

Jakob bij oom Laban

Genesis 29 en 30



Op dit blad kunt u lezen wat er tijdens Opstap is gedaan, zodat u er thuis op terug kunt komen.

Omschrijving

Vorige week is aan de kinderen verteld dat God aan Jakob beloofde voor hem te zorgen en met hem mee te gaan. De Heere God beloofde hem ook een grote familie. Vandaag hebben de kinderen gehoord dat God dat inderdaad deed. Jakob is goed verzorgd door oom Laban, heeft nu een groot gezin en heeft een eigen kudde. De kinderen is vandaag meegegeven dat God altijd doet wat Hij belooft.

Lied (Op Toonhoogte 444)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij!

tekst & muziek: Tineke van Pagée

© Unisong Music Publishers, Opwekking 42

Tips om hierop terug te komen in het gezin

- Praat met elkaar over het nakomen van beloften. Wat heb je wel eens aan iemand beloofd? Wie is er wel eens een belofte vergeten? En wat deed je toen? Vergeet je wel eens dat iemand je wat beloofd heeft?
- Bij de doop heeft God Zijn beloftes gegeven. Een mooie gelegenheid om te vertellen wat God beloofd heeft aan uw kind en ook wat u beloofd hebt bij de doopgelofte.