

# De olie van de weduwe

## 2 Koningen 4:1-7



### Voraf

Dit verhaal sluit niet aan op de voorgaande verhalen. Het is een van de wonderverhalen uit het Oude Testament in de tijd van de profeet Elisa. Een van de profetenzonen (een leerling van Elisa) is gestorven. Zijn vrouw blijft achter met schuld. Haar schuldeiser wil haar zonen als slaaf meenemen om zo de schuld af te betalen. Als de vrouw Elisa's hulp inroept, gebeurt er een wonder, waardoor ze haar schuld kan betalen.

### Doel

De kinderen ontdekken dat er wonderen gebeuren. Ze leren dat ook nu God hen wil helpen als ze het moeilijk hebben; God helpt dan niet een klein beetje, maar geeft in overvloed.

### Benodigheden

- Introductie 1: fles (olijf)olie
- Introductie 2: pop Rik, fles met wat water en twee bekers
- De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, olijfolie, kan met water of limonade en plastic bekers, (poppen) serviesje
- Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
- Verwerking 1: bijlage met de gleuf op gekleurd papier (eventueel iets dikker papier), de bijlage met de kruiken op wit A4-papier, kleurtjes, lijm, eventueel splitpennen

### Vorbereiding

Verwerking 1: knip het kleine kruikje en de gleuf in het gekleurde papier alvast uit.

## Tijdpad

Programmaonderdeel	Keuzemogelijkheden	Tijd (in minuten)
Binnenkomer	Opstap begint!	2
Introductie	1. Fles olie	3
	2. Poppenspel	3
De Bijbel open	Opstap	1
	Voorbeeldvertelling	10
	Afstap	2
	Actie	4
Bidden en zingen		5
Verwerking	1. Vul de kruiken (creatief)	12
	2. Wat is er anders? (spel)	7

# Programma

## Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
wat fijn dat jullie er zijn.  
Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

*(Refrein)*

*Kom maar in de kring,  
kom maar in de kring,  
kom maar in de kring en zing.  
Zing en klap, zing en klap,  
wij gaan sa-men, op stap!*

Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
we pakken de Bijbel erbij.  
Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

*(Refrein)*

Stap stap stap  
stap stap stap  
sssssssstap

## Introductie 1 – Fles olie

### Aankondiging

Ik heb iets meegebracht uit mijn kast waarin ik mijn eten bewaar. Wie van jullie weet wat het is en wat je ermee kunt doen?

### Werkwijze

Zet nu een fles (olijf)olie op tafel neer en vraag aan de kinderen of ze weten wat het is en waar het voor gebruikt wordt. Ga in op de reacties van de kinderen en vertel dat we nu ook heel veel andere spullen hebben in plaats van olie (boter als het om eten klaarmaken gaat, zalfjes als het om een zere plek gaat). In de tijd van de Bijbel was olie een belangrijk product. Het wordt gehaald uit de olijven, de vruchten van de olijfboom. Olie werd gebruikt bij het klaarmaken van eten, als brandstof in de lampen, bij de offers in de tempel, bij de behandeling van wonden en als zalf en bescherming van de huid.

### Afronding

Vertel de kinderen dat in het verhaal van vandaag God een wonder doet met olie.

## Introductie 2 – Poppenspel

- Leiding Ha Rik, wat leuk om je weer te zien! Wat zie je rood. Heb je het soms warm?
- Rik Nou, poe hé, zeg dat wel. Ik heb onwijs hard gerend om op tijd te zijn.
- Leiding Dat is dan wel mooi gelukt Rik, we zijn nog maar net begonnen.
- Rik Voor je verder gaat... Zou ik... mag ik... eh...
- Leiding Wat wil je zeggen Rik? Doe niet zo verlegen, je mag toch alles tegen me zeggen, dat weet je toch?
- Rik Ja, dat is zo, nou vooruit... Mag ik misschien wat water van jou, ik heb zo'n dorst van dat geren.
- Leiding O, Rik natuurlijk mag dat. Ik doe gezellig met je mee. *(schenk uit de fles twee bekertjes water in, zorg dat het water dan op is)*
- Rik *(drinkt zogenaamd het bekertje leeg)* Aaaaah, dat was lekker, doe me nog maar een beetje.
- Leiding Sorry, Rik, het is helemaal op. Je zult moeten wachten tot ik nieuw water voor je kan halen. Maar eerst ga ik een verhaal vertellen over een fles olie die pas na een hele poos leeg was.
- Rik Vertel dat maar eens gauw, dat wil ik wel horen!



# De Bijbel open

## Opstap

Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier staat nu gaat vertellen.

## Voorbeeldvertelling

Zie je daar die vrouw lopen? Wat loopt ze langzaam, hè? En waarom houdt ze haar hoofd zo naar beneden? Het lijkt wel of ze huilt! Ja, inderdaad, deze vrouw is erg verdrietig. Ze heeft zoveel zorgen. Een poosje geleden is haar man gestorven. Nu moet ze alleen voor haar twee kinderen zorgen. Dat is heel moeilijk, want ze is erg arm. Ze heeft helemaal geen geld en geen eten meer in huis. Er zit alleen nog maar een klein beetje olie in een kruikje.

En weet je wat nog erger is? Vanmorgen kwam er een man naar haar toe. Hij zei tegen de arme mevrouw: 'Ik krijg nog geld van jou, dat heb je een keer van mij geleend en nooit terugbetaald'. 'Maar ik heb helemaal niks meer, geen geld, geen spullen en zelfs geen eten meer voor mijn jongens', zei de arme vrouw.

De man zei toen: 'Dan neem ik jouw twee kinderen wel mee, dan moeten die maar knecht bij mij worden.'

Ja, nou snap je wel waarom ze zo verdrietig is. Zal ze straks dan helemaal alleen overblijven? De vrouw weet niet hoe het nu verder moet. Maar ze heeft een plan bedacht. Ze gaan naar Elisa, de knecht van God, misschien kan hij haar helpen.

'Elisa', zegt de vrouw huilend, 'ik weet niet meer hoe het moet. Ik heb niets meer en nu willen ze ook nog mijn kinderen meenemen!' De vrouw vertelt alles aan Elisa. Elisa luistert heel vriendelijk geduldig. Zal hij haar kunnen helpen? Elisa is niet rijk, hij kan haar niet veel geld geven. Maar God kan wel helpen! 'Vrouw', vraagt Elisa, 'wat hebt u nog in huis?' 'Alleen maar een klein beetje olie, meneer', antwoordt ze.

'Ga naar huis', zegt Elisa, 'leen bij de burens zoveel mogelijk kruiken en pannen en schalen en giet die allemaal vol met olie.'

Op een holletje loopt de vrouw naar huis. Ze roept haar twee kinderen en vertelt hen wat Elisa heeft gezegd: 'Ga naar de burens en vraag zoveel mogelijk kruiken, pannen en schalen'.

'Ja, maar...', zegt een van de kinderen, 'we hebben dan zo meteen misschien wel heel veel potten en pannen en schalen, maar we hebben toch nog maar een klein beetje olie? Dat is toch nooit genoeg olie om al die kruiken mee vol te gieten?'

Nee, de vrouw begrijpt het ook niet. Maar als Elisa het zegt, de knecht van God, dan is het net of de Heere God het zelf zegt. En de vrouw wil God gehoorzamen.

Snel gaan de beide kinderen naar de burens. Kijk ze eens sjouwen. Weer een kruik erbij, een hele grote! *(haal al vertellend steeds een kopje van het poppenservies uit je tas en zet het op tafel)* En daar komt de jongen al aan met twee schalen in zijn handen. Hij zet ze bij al die andere kruiken en pannen die ze al opgehaald hebben. 'Dit was de laatste mam', zegt hij dan.

De deur wordt dichtgedaan en moeder pakt het kruikje met het laatste beetje olie. Ze schenkt de olie in een kruikje dat op tafel staat. Het kruikje gaat helemaal vol! Dan pakt ze een andere lege schaal en ook deze schenkt ze vol. En zo gaat ze maar door, de een na de andere kruik, pot, pan of schaal schenkt ze vol. De kinderen zijn druk met het wegzetten van de volle kruiken en het weer klaarzetten van lege kruiken. En het kleine kruikje raakt maar niet leeg! Wat een wonder, een wonder van de Heere. 'Kinderen, geef nog eens een kruik aan', zegt moeder. 'Alles is vol, moeder, er is geen schaal meer om te vullen.' Moeder kijkt rond en ziet de kamer vol staan met gevulde kruiken. Vol met dure olie. Wat zal dat veel geld waard zijn.

Daar zien we weer dezelfde vrouw op straat lopen. Nu loopt ze snel, haar hoofd heeft ze omhoog, haar ogen stralen en op haar gezicht is een lach te zien.

Als ze bij Elisa komt vertelt ze over al die kruiken die vol zijn met olie. Elisa zegt: 'Nu moet u de olie gaan verkopen, zodat u veel geld verdient. Van dat geld kunt u de schuld aan de man betalen. En al het geld dat dan nog overblijft, mag u houden om eten van te kopen voor de jongens en voor u zelf.'

Wat een feest in het huis van de vrouw en de twee kinderen. De dag die zo verdrietig begon, is zo blij geëindigd. Ik weet haast wel zeker dat ze de Heere voor dit wonder bedankt hebben.

### Afstap

Praat met de kinderen kort na over wat ze zojuist hebben gehoord. Waarom was de vrouw zo verdrietig? (*ze is arm, ze heeft geen geld en bijna geen eten meer, niet voor zichzelf en niet voor haar twee kinderen*) Wie kon haar helpen? (*Elisa, de knecht van God*) Wat moet de arme vrouw doen? (*overal potten en pannen gaan halen*) Wat voor wonder gebeurt er? (*met het laatste beetje olie dat de vrouw had, schenkt ze alle potten en pannen vol met olie!*) Aan wie mag jij hulp vragen als er iets moeilijks is?

### Actie

Geef de kinderen een leeg bekertje en zet een kan water of limonade neer. Vraag aan de kinderen of het genoeg is voor iedereen. Laat iedereen zijn eigen bekertje vullen tot de kan leeg is. Vergelijk deze actie met het olie gieten uit het bijbelverhaal. Wij begrijpen niet hoe dat het mogelijk is dat de olie niet opraakte, dat is echt een wonder. Haal nieuw water en zorg ervoor dat iedereen een bekertje water of limonade heeft.

### Gebed

Heere God, dank U wel dat U ons wilt helpen als we het heel moeilijk hebben. Dank U wel dat er wonderen gebeuren. Dat U ervoor zorgt dat we na een verdrietige dag ook weer blij kunnen worden. Amen.

## Zingen

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn (Op Toonhoogte 465)

### Aankondiging

We gaan een lied zingen waarin we horen dat de Heere alles kan. Niets is voor Hem te wonderlijk.

### Werkwijze

Bij dit lied kun je ondersteunende gebaren gebruiken.

Zit je in het donker - handen voor je ogen  
 Jezus zal er zijn - omhoog wijzen  
 Kijk je weer zo somber - met je vingers je mondhoeken naar beneden trekken  
 Jezus maakt je blij - met je vingers je mondhoeken omhoog trekken  
 Zit je vastgebonden - polsen bij elkaar houden  
 Jezus maakt je vrij - handen in de lucht steken  
 Kijk eens wat je aandurft - spierballen laten zien

### Lied

Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.  
 Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.

(Refrein:)

*Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?  
 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?  
 Kijk je weer zo somber, Jezus maakt je blij.  
 Zit je vastgebonden. Jezus maakt je vrij.*

(Refrein)

Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.  
 Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer.

(Refrein)

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld  
 © 1991 Unisong Music Publishers  
 Een boek vol liedjes 2



## **Verwerking 1 – Vul de kruiken (creatief)**

### **Aankondiging**

We gaan een werkje maken waarin we laten zien dat er heel veel kruiken gevuld werden met olie uit één klein kruikje.

### **Werkwijze**

Kleur de kruiken op de strook (bijlage 1). Plak de twee stroken aan elkaar en knip het kleine kruikje uit. Maak in het gekleurde papier een gleuf (bijlage 2, te vinden achter in de map bij de Bijlagen), hier past de strook met kruiken doorheen. Maak het kleine kruikje boven de gleuf vast met lijm of een splitpen. Als je aan de strook trekt, wordt er steeds weer een andere kruik gevuld.

### **Afronding**

Wat hebben we met elkaar veel kruiken gevuld! Zou de vrouw uit het verhaal ook zoveel kruiken hebben gehad?

## **Verwerking 2 – Wat is er anders? (spel)**

### **Aankondiging**

We hoorden in het verhaal dat er veel dingen veranderden. Van verdrietig werd de vrouw blij. Een klein beetje olie werd heel veel olie. In dit spel gaan we ook telkens iets veranderen en jullie moeten raden wat.

### **Werkwijze**

Zet een kind in het midden van de kring zodanig dat iedereen hem van de voorkant kan zien. De kinderen in de kring doen hun ogen dicht. De leiding verandert iets aan het uiterlijk van het kind (bijvoorbeeld mouw oprollen, bril afzetten, trui achterstevoren aantrekken etc.) Laat de kinderen hun ogen weer opendoen. Wie ziet wat er veranderd is mag zijn vinger op steken.

Als het te makkelijk is kan je ook twee of drie kinderen tegelijk in het midden zetten, dat maakt het een stuk moeilijker.

### **Afronding**

Dat hebben jullie goed gedaan! Best moeilijk hé, om het verschil te zien. Dat was in het verhaal makkelijker; van allemaal lege kruiken naar volle kruiken.



16

# De olie van de weduwe

2 Koningen 4:1-7



Op dit blad kunt u lezen wat er tijdens Opstap is gedaan, zodat u er thuis op terug kunt komen.

## Omschrijving

Een weduwe met twee zonen heeft het moeilijk. Ze heeft niets meer om van te leven. Alleen nog een kruikje met wat olie. Ze is ook nog geld verschuldigd aan een man. Dit kan ze niet betalen. De man wil dan dat haar zoons slaaf worden. De vrouw gaat hulp vragen bij Elisa, de knecht van God. Die laat haar zoveel mogelijk kruiken verzamelen. Daarna moet ze deze kruiken volschenken met de olie uit haar eigen kruikje. Er gebeurt een wonder! Alle kruiken raken vol. De vrouw moet de olie gaan verkopen om zo haar schuld af te betalen. Het geld dat ze overblijft mag ze gebruiken voor haar levensonderhoud. God geeft meer dan genoeg!

## Lied (Op Toonhoogte 465)

Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.

Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.

*(Refrein:)*

*Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?*

*Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?*

*Kijk je weer zo somber, Jezus maakt je blij.*

*Zit je vastgebonden. Jezus maakt je vrij.*

*(Refrein)*

Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.

Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer.

*(Refrein)*

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld

© 1991 Unison Music Publishers

Een boek vol liedjes 2

## Tips om hierop terug te komen in het gezin

- Laat uw kind drinken inschenken voor het gezin vanuit een kan of een doorzichtige fles. Praat erover dat er na het inschenken minder in de fles zit. Vraag eens wanneer het kind denkt dat de fles leeg is. Wat moet je dan doen om aan meer drinken te komen? Is het een wonder dat de olie pas op was toen de laatste kruik vol was?
- Wij krijgen van God meer dan genoeg. Probeer uit uw eigen leven een voorbeeld te vertellen van een moment waarop u merkte dat God (meer dan) genoeg gaf.