

# God zorgt voor Ruth

## Ruth 2



### Vooraf

Vorige week hebben de kinderen gehoord dat Ruth met Naomi mee ging naar Bethlehem. Orpa ging terug naar Moab (Ruth 1). Vandaag gaat dit verhaal verder.

### Doel

De kinderen weten dat Ruth ging werken op het land van Boaz. Ruth ontmoet Boaz die voor haar gaat zorgen.

De kinderen begrijpen dat het niet alleen Boaz was die voor Ruth zorgde. God zorgde voor Ruth.

De kinderen ontdekken dat God ook voor hen zorgt.

### Benodigheden

- Introductie 1: pet
- Introductie 2: pop Rik
- De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, bijlage 1
- Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
- Verwerking 1: bijlage 2 op (stevig) wit A4 papier, kleurpotloden
- Verwerking 2: laken en knuffel(s) en/of kleine bal(len)

## Tijdpad

Programmaonderdeel	Keuzemogelijkheden	Tijd (in minuten)
Binnenkomer	Opstap begint!	2
Introductie	1. De pet van tante Jet	7
	2. Poppenspel	5
De Bijbel open	Opstap	1
	Voorbeeldvertelling	5
	Afstap	2
	Actie	3
Bidden en zingen		5
Verwerking	1. God zorgt voor Ruth (creatief)	7
	2. Lakenbal (spel)	10

# Programma

## Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
wat fijn dat jullie er zijn.  
Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

*(Refrein)*

*Kom maar in de kring,  
kom maar in de kring,  
kom maar in de kring en zing.  
Zing en klap, zing en klap,  
wij gaan sa-men, op stap!*

Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
we pakken de Bijbel erbij.  
Stap, stap, stap, we gaan op stap,  
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

*(Refrein)*

Stap stap stap  
stap stap stap  
sssssssstapp

## Introductie 1 – De pet van tante Jet

### Aankondiging

Vandaag gaan we verder met het verhaal over Ruth. Ruth is in een vreemd land gaan wonen bij Naomi. Als je ergens nieuw bent, weet niemand je naam. Je moet dan je naam zeggen als je nieuwe mensen ontmoet. Mensen onthouden dan je naam. Wij hebben ook een naam.

We gaan nu een spel spelen, waarbij we onze namen gaan horen. Aan het eind van het spel hebben we vast veel namen geleerd!

### Werkwijze

Geef de pet aan een kind.

Zeg het volgende hardop met de kinderen:

Allen *(Noem de naam van het kind met de pet) ... heeft de pet van tante Jet.*

Kind met de pet Wie ik?

Allen Ja jij.

Kind met de pet Ik niet.

Allen Wie dan?

Het kind met de pet gooit nu de pet naar een ander kind en zegt:

Kind met de pet *(Noemt naam kind naar wie hij de pet gooit) ... heeft de pet van tante Jet.*

Nieuw kind met pet Wie ik?

Enzovoorts. Het spelletje begint nu weer overnieuw.

### Afronding

We weten nu van iedereen onze namen. Dat is fijn. Weten jullie 'nog hoe de twee vrouwen uit het verhaal heten? Vorige week hoorden we al over hen, en vandaag weer. Hoor maar.

## Introductie 2 – Poppenspel

- Rik                   Halo kinderen!
- Leiding             Halo Rik!
- Rik                   Hoi kinderen!
- Leiding             Hoi Rik
- Rik                   Dag kinderen!
- Leiding             Dag Rik
- Rik                   Goedemorgen kinderen!
- Leiding             Goedemorgen Rik
- Rik                   Hé kinderen!
- Leiding             *(zucht)* Pfff... ja, zo is het wel genoeg Rik. Je hebt ons nu wel vijf keer gedag gezegd. Eén keer is ook goed hoor!
- Rik                   Maar ik was nog niet klaar! Ik weet ook nog hallo in het Engels, dat is 'hello' en goedendag in het Duits is 'Gutentag' en hallo in het Frans is 'Bonjour' en...
- Leiding             Ja ja, nu weten we het wel. Hoe weet je dat trouwens allemaal?
- Rik                   Dat heb ik geleerd op school! We hebben geleerd hoe je je moet voorstellen aan iemand.
- Leiding             Voorstellen?
- Rik                   Als je iemand ontmoet, die je niet kent, dan stel je je voor.
- Leiding             O, dus als je iemand voor het eerst ziet, stel je jezelf voor.
- Rik                   Ja, dan zeg je gedag.
- Leiding             Maar Rik, je zegt niet alleen 'hallo'. Als je jezelf voorstelt, zeg je nog meer!
- Rik                   O, dat heb ik nog niet geleerd! Hoe gaat dat dan?
- Leiding             Nou, we kunnen dat wel even oefenen met elkaar. Je zegt vaak eerst 'hallo' en dan je naam.
- Rik                   Dus: 'Hallo, ik ben Rik.' Is dat alles?
- Leiding             Nee, je kan bijvoorbeeld ook nog zeggen waar je woont, dat is je adres en hoe oud je bent. Als je jezelf voorstelt, vertel je dingen over jezelf.
- Rik                   O... nu snap ik het. Zal ik mezelf aan jullie voorstellen?
- Leiding             Leuk Rik, dat is goed.
- Rik                   Ik ben Rik, ik woon in . . . *(Vul zelf in)* met mijn vader en mijn moeder en mijn broertje. Ik ben 5 jaar en mijn lievelingskleur is blauw! O ja, en ik houd heel erg veel van snoepjes!
- Leiding             Heel goed Rik. Misschien wil iemand anders zich ook wel voorstellen en iets over zichzelf vertellen.

*Laat een aantal kinderen zichzelf voorstellen.*

- Rik                   Dat was echt leuk! Ik moet alleen nu weer naar huis, maar volgende week kom ik weer!  
Dag!



# De Bijbel open

## Opstap

Pak de Bijbel en vraag één van de kinderen om hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier staat nu gaat vertellen.

## Voorbeeldvertelling

Kijk, dit zijn aren (*laat de afbeelding zien*). Daar maak je brood van.

Als aren rijp waren, gingen de werkers op het land om alle aren te pakken. Maar soms bleven er wat aren liggen. Arme mensen mochten die dan oprapen, zodat ze toch een beetje eten hadden. Dat had God gezegd. Zo zorgde God dat arme mensen toch brood konden bakken.

‘Naomi’, zegt Ruth, ‘We hebben geen brood meer, zal ik op het land gaan kijken of er nog aren liggen?’ ‘Dat is goed’, zegt Naomi.

Dan kunnen we daar brood van maken. Ik hoop dat je wat vindt, want we hebben geen geld om iets te kopen. Ga maar.’

Ruth gaat op weg en niet veel later komt ze bij een groot stuk land. De maaiers zijn hard aan het werk en Ruth mag de aren oprapen die zij laten liggen. Ruth doet goed haar best en werkt hard door. Niemand stuurt haar weg. Ze mag zomaar aren rapen. Als ze moe is, rust ze maar heel even uit. Daarna gaat ze weer hard aan de slag. Ze wil zoveel mogelijk aren verzamelen. Naomi zal trots op haar zijn en dan kunnen ze een groot brood maken.

Even later komt de baas van het stuk land kijken. De baas van het land heet Boaz. Boaz is een vriendelijke man. Hij kijkt naar de maaiers op het land. Sommige mannen maaien het graan. Andere mannen maken van de aren een grote schoof. Hij begroet hen: ‘De Heere is met jullie!’ En de mannen antwoorden: ‘De Heere zegent u meneer Boaz’.

Hé... wie is die vrouw daar? Boaz heeft haar nog nooit op zijn land gezien. ‘Opzichter, weet jij wie die jonge vrouw is, die daar aren aan het rapen is?’ ‘Ja,’

antwoordt de opzichter. ‘Dat is een vrouw uit Moab. Zij is met Naomi meegekomen. Ze is hier al de hele dag en ze werkt heel hard door!’

Boaz loopt naar Ruth toe. Hij kijkt haar aan en zegt: ‘Je moet niet naar een ander stuk land gaan hoor! Blijf maar op mijn land en als je dorst hebt... daar zijn kruiken waar je wat drinken van mag pakken.’ Ruth durft Boaz bijna niet aan te kijken. Wat is hij aardig voor haar! En hij kent haar niet eens! Ze buigt diep voor hem neer. ‘Waarom bent u zo goed voor mij?’ ‘Ik heb veel over je gehoord,’ zegt Boaz. ‘Je helpt Naomi erg goed. Je hebt je familie verlaten en bent met Naomi meegegaan naar een vreemd land! Ik hoop dat God je zal helpen en voor je zal zorgen.’

Wanneer het etenstijd is, loopt Boaz weer naar Ruth toe. ‘Kom maar mee, we gaan eten,’ zegt hij. Na het eten gaat Ruth weer aan het werk. Boaz kijkt haar na en zegt tegen zijn knechten: ‘Voor die jonge vrouw daar,’ en hij wijst naar Ruth, ‘mag je af en toe wat extra aren laten vallen. Dan kan ze die ook oprapen.’ Wat is Boaz goed voor Ruth!

Als Ruth die avond thuis komt, laat ze Naomi alle aren zien die ze geraapt heeft.

‘Ruth!’ Naomi slaat haar handen voor haar mond. ‘Ruth! Wat heb je veel aren! Waar ben je geweest? Op welk land ben je geweest?’ ‘Op het land van Boaz,’ zegt Ruth. ‘Boaz? Boaz... maar die ken ik! Boaz is nog verre familie van Elimelech. Boaz zal vast goed voor je zorgen!’

‘Weet u wat hij nog meer tegen me zei Naomi? Dat ik morgen weer mag komen naar zijn land! Ik mag elke dag komen, totdat de maaiers klaar zijn met maaien!’

En zo blijft Ruth bij Naomi wonen. Elke dag gaat ze naar het land van Boaz om aren te rapen. En elke dag komt ze met een grote mand vol aren terug! Naomi en Ruth maken daar brood van, zo hebben ze genoeg te eten.

## Afstap

Boaz was aardig voor Ruth. Maar het was niet alleen Boaz die voor Ruth zorgde. Wie zorgde voor haar?

God helpt niet alleen Ruth. Hij wil ook ons helpen en voor ons zorgen. Wanneer helpt God je? En hoe zorgt God voor je?

### Actie

Ga met elkaar aren rapen. Steeds bukken en aren in je arm leggen. Steeds voller worden de armen en steeds zwaarder. Als de armen vol zijn breng je alle aren bij 'Naomi'.

## Gebed

Dank u wel dat U voor mensen zorgt.  
U deed dat bij Ruth en Naomi en U zorgt ook voor ons. Dank U wel dat we elke dag eten hebben.  
Wilt u ook voor de arme mensen zorgen?  
En voor mensen die geen brood hebben?  
Amen.

## Zingen

God kent jou (Op Toonhoogte 402)

### Aankondiging

Ruth woont in een vreemd land. Ze kent niemand en ze heeft geen geld. Maar gelukkig zorgt God voor haar. Hij kent haar wel. Hij kent ons ook. Daarover gaan we zingen.

### Lied

*(Refrein)*

*God kent jou vanaf het begin.*

*Helemaal van buiten en van binnenin.*

*Hij kent al je vreugde en al je verdriet.*

*Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.*

En weet je wat zo mooi is;  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn,  
want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou.  
Ja, Hij houdt van jou en mij.

*(Refrein)*

tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen  
© Vermeulen & Roberts Music / Continental Sound  
Opwekking voor kinderen 77



# Verwerking 1 – God zorgt voor Ruth (creatief)

## Aankondiging

Vandaag hebben we weer naar een verhaal van Ruth geluisterd. God zorgde ervoor dat Ruth op het land van Boaz kwam en daar aren mocht rapen! We gaan vandaag een kleurplaat kleuren waarop dit verhaal staat uitgebeeld.

## Werkwijze

De kinderen kleuren de kleurplaat.

## Afronding

Bespreek wat Ruth op de kleurplaat aan het doen is.

# Verwerking 2 – Lakenbal (spel)

## Aankondiging

Vandaag hebben we naar het verhaal van Ruth geluisterd. God zorgde ervoor dat Ruth op het land van Boaz kwam en daar aren mocht rapen. God zorgt ook voor ons en het is ook goed als wij elkaar helpen en voor elkaar zorgen. We gaan vandaag een spel doen waarbij we elkaar nodig hebben.

## Werkwijze

Laat de kinderen staan en de hoeken van een groot laken vasthouden. Plaats een knuffel of een lichte bal in het midden. Laat de kinderen de bal of knuffel zo hoog mogelijk gooien, zonder dat deze van het laken valt. Als ze het spel na een tijdje doorhebben, doe er dan meer knuffels en/of ballen bij om het wat moeilijker te maken.

## Afronding

Benoem welke kinderen elkaar geholpen hebben. Wie ging er in het verhaal Ruth helpen?



# God zorgt voor Ruth

19

God zorgt voor Ruth



Op dit blad kunt u lezen wat er tijdens Opstap is gedaan, zodat u er thuis op terug kunt komen.

Ruth 2

Omschrijving

Het bijbelverhaal van vandaag was Ruth 2, met als thema ‘God zorgt voor Ruth’.

Ruth ging aren rapen op de akker van Boaz. Boaz was erg vriendelijk voor haar en door aren op zijn akker te rapen, hadden Naomi en Ruth voldoende te eten.

Boaz zorgde voor Ruth, maar het was niet zozeer Boaz die voor haar zorgde, het was God die door Boaz heen voor Ruth en Naomi zorgde. Zo wil Hij ook voor ons zorgen.

Lied (Op Toonhoogte 402)

(Refrein)

God kent jou vanaf het begin.

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,

want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou.

Ja, Hij houdt van jou en mij.

(Refrein)

tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen  
© Vermeulen & Roberts Music / Continental Sound.  
Opwekking voor kinderen 77

Tip om hierop terug te komen in het gezin

In het verhaal zorgde God voor Ruth en Naomi.

God zorgt ook voor ons. Praat hier eens met uw

kind over. Waaraan kun je merken dat God voor ons

zorgt?

