

Alles gaat kapot

Genesis 3



Vooraf

God heeft de hemel en de aarde voltooid. De mens leeft in rust met God. Hij mag genieten van alles wat God geeft. Er mag alleen niet worden gegeten van de boom van 'de kennis van goed en kwaad'. Maar dan gaat het volledig mis. De mens laat zich verleiden door de slang, er wordt gegeten van de verboden vruchten. Nu zal hij onherroepelijk sterven. Er is een diepe kloof gekomen tussen God en de mens... Maar de Heere God zoekt de mens op.

Doel

De kinderen weten na deze les wat de eerste zonde was: de mens luisterde niet naar God. De

kinderen gaan ontdekken dat de Heere God toch de ongehoorzame mensen opzoekt en een nieuw begin maakt.

Benodigheden

- Introductie 2: pop Rik
- De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, 3 plaatjes van de bijlage
- Afstap: 6 plaatjes van de bijlage
- Zingen: cd *Daar gaan we dan* en *Voor de allerkleinsten*, deel 1, Elly en Rikkert
- Verwerking 1: (stevig) tekenpapier, wasco, prikpenen of cocktailprikkers

Tijdpad

Programmaonderdeel	Keuzemogelijkheden	Tijd (in minuten)
Binnenkomer	Opstap begint!	2
Introductie	1. Gehoorzaam?	3
	2. Poppenspel	3
De Bijbel open	Opstap	2
	Voorbeeldvertelling	5
	Afstap	4
	Actie	4
Bidden en zingen	Cd <i>Daar gaan we dan</i> of <i>Voor de allerkleinsten</i> deel 1	5
Verwerking	1. Licht/donker (creatief)	15
	2. Verstoppertje (spel)	10

Programma

Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fijn dat jullie er zijn.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

*Kom maar in de kring,
kom maar in de kring,
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap,
wij gaan sa-men, op stap!*

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
we pakken de Bijbel erbij.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

Stap stap stap
stap stap stap
sssssssstap

Introductie 1 – Gehoorzaam?

Aankondiging

Praat met de kinderen door over ongehoorzaamheid, en over de gevolgen hiervan.

Werkwijze

Vragen die je hierbij kunt gebruiken, zijn: Wie van jullie luistert er altijd heel erg goed naar papa en mama? Echt altijd? Of zijn jullie ook wel eens ongehoorzaam, je luistert niet? Waarom ben je dan ongehoorzaam? Krijg je dan straf? Welke straf krijg je dan? Moet je het dan ook weer goedmaken? Hoe maak je het weer goed?

Afronding

Het bijbelverhaal van vandaag gaat ook over ongehoorzaam zijn, niet luisteren. Adam en Eva luisterden niet naar de Heere God, daarom kregen ze straf. Gelukkig maakte de Heere God het wel weer goed tussen Hem en Adam en Eva.

Introductie 2 – Poppenspel

- Rik *Rik huilt.*
- Leiding Rik, wat is er? Waarom huil je?
- Rik Het is gewoon niet eerlijk! Echt niet eerlijk gewoon!
- Leiding Maar Rik, wat is dan niet eerlijk? Vertel het nu maar, dan snap ik tenminste wat niet eerlijk is.
- Rik Nou... het is gewoon niet eerlijk! Vind je ook niet? Ik moest gisteravond naar bed en van mama moest ik gelijk gaan slapen. Ik wilde eigenlijk nog lezen, maar dat mocht niet van mama, want ik lag eigenlijk al te laat op bed. Toen mama weer beneden was, heb ik stiekem het licht aangedaan en ben ik gaan lezen. En toen na een poosje kwam mama kijken en ze zag mij lezen. Mama was heel boos.
- Leiding En wat gebeurde er toen?
- Rik Toen kreeg ik straf van mama. Maar dat vind ik niet eerlijk!
- Leiding Wat voor straf dan?
- Rik Dat ik vanavond al om half 7 naar bed moet. Daar heb ik geen zin in, dat is veel te vroeg. Ik wil dan nog een spelletje doen met papa, dat doen we altijd op zondagavond en nu kan dat niet. Ik vind het niet eerlijk.
- Leiding Waarom is dat niet eerlijk? Eigenlijk is die straf je eigen schuld. Jij hebt niet naar mama geluisterd. Als je ongehoorzaam bent, dan krijg je straf.
- Rik Maar dit is helemaal geen leuke straf.
- Leiding Inderdaad, maar straf hoort ook niet leuk te zijn. Stel je voor dat straf krijgen leuk is... Dan ga je toch vanavond weer je licht aandoen en lezen? Dat kan toch niet? Je krijgt straf om er voor te zorgen dat je niet meer doet wat niet mag. En nu is je straf dat je vroeg naar bed moet en geen spelletje kunt doen. Je hebt het zelf verdiend. Dus als ik jou was, zou ik de volgende keer maar wel goed naar mama luisteren.
- Rik Je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik zal straks 'sorry' tegen mama zeggen en de volgende keer luisteren. Straf krijgen is inderdaad niet leuk.
- Leiding Droog nu je tranen maar weer en ga gauw in de kring zitten. Dan hoor je een verhaal uit de Bijbel over iemand die ook niet luistert en daarom straf krijgt.
Zet Rik in de kring.



De Bijbel open

Laat het eerste plaatje zien. Wat zie je? En wat op het tweede? En nu het derde plaatje. Wat is hierop te zien? Zijn het plaatjes waar je blij van wordt? Waarom niet? We hebben nu drie plaatjes gezien met dingen die niet goed zijn. Hoe zou dat gekomen zijn? Vandaag horen jullie in het bijbelverhaal hoe dat gekomen is.

Opstap

Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier staat nu gaat vertellen.

Voorbeeldvertelling

Weten jullie nog waar het de vorige keer over ging? Adam en Eva kregen van God een prachtige tuin om in te wonen en ze mogen genieten van al het moois en lekkers uit de natuur. Ze krijgen hierbij ook een regel, waar ze naar moeten luisteren: ze mogen van alle vruchten van bomen in de tuin eten, behalve van één bepaalde boom. De vruchten van die boom mogen ze niet opeten. Zouden Adam en Eva de Heere God gehoorzamen en niet van die boom eten? Of...? Luister maar.

Adam en Eva zijn gelukkig. Ze genieten van de zon, de natuur, het heerlijke eten in de prachtige tuin. Natuurlijk laten ze die ene boom, waar ze niet van mogen eten, met rust. Ze willen de Heere God gehoorzamen, naar Hem luisteren.

Maar op een dag gebeurt het... Adam en Eva zijn midden in de tuin, vlak bij de boom waar ze niet van mogen eten. Eva schrikt, ze hoort een stem. 'Ssssss ...'.

Wie is dat?, denkt Eva. Het lijkt wel een slang! 'Ssssss...Is het waar dat God heeft gezegd dat je van geen enkele boom mag eten, Eva?', vraagt de slang. 'Nee', zegt Eva, 'we mogen van God juist overal van eten, behalve van deze ene boom hier. Als we daar van eten, of zelfs de vruchten maar aanraken, dan zullen we sterven.'

'Dat is niet waar hoor Eva, je gaat echt niet sterven. Ik weet waarom God zegt dat dat niet mag... Als je

wel van die boom eet, word je net als God, en dat wil Hij natuurlijk niet.'

Eva denkt hier even over na. Stel je voor zeg, dat ze net als God zou worden.

Eigenlijk wil ik wel net zo belangrijk zijn als God, denkt ze. Ze kijkt nog eens naar de vrucht in de boom waar ze niet van mogen eten. Tsjja, die vrucht ziet er toch wel erg lekker uit. Zou ze door die vrucht te eten net zo wijs worden als God? Zou ze een hapje proberen, één hapje maar? Ze pakt een paar vruchten en begint erin te happen. Dan draait Eva zich om naar haar man Adam. En ook Adam begint te eten...

Dan kijken ze elkaar aan. Ineens zien ze dat ze bloot zijn. Ze zoeken grote bladeren om zich mee te bedekken. Dan schrikken ze! Ze horen de Heere God in de tuin wandelen! Snel verstoppen ze zich tussen de bomen. Ze zijn bang, bang voor God, want ja, ze zijn bloot en ze zijn ongehoorzaam geweest. 'Adam, waar ben je?', horen ze de Heere God zeggen.

'Ik hoorde Uw stem en toen werd ik bang voor U, we vinden het gek dat we naakt zijn en daarom verstop ik mij', antwoordt Adam.

'Maar Adam, waarom ben je dan bang? Heb je niet naar Mij geluisterd en heb je soms van die boom daar gegeten?'

'Die vrouw daar, die U mij heeft gegeven, die heeft mij deze vrucht laten eten', zegt Adam. 'Eva, waarom heb je dat gedaan?', vraagt God.

Dan begint Eva te huilen: 'De slang heeft tegen mij zitten liegen, en toen ben ik gaan eten.'

Dan zegt God tegen de slang: 'Jij duivel, omdat jij dit gedaan hebt, moet je je hele leven over de grond kruipen en stof eten. Er zal een gevecht zijn tussen jou en de mensen. Maar Ik houd van de mensen, Ik heb ze gemaakt en Ik ga ze redden uit jouw macht. Ik zal winnen!'

Ook Eva en Adam krijgen straf: ze zullen pijn en verdriet kennen en eens moeten ze sterven. Ze mogen ook niet meer in de mooie tuin wonen. Op de aarde gaan mensen elkaar kwaad doen, dingen gaan kapot en dood. Dat komt doordat de mensen niet naar de Heere God hebben geluisterd.

Laat opnieuw de plaatjes zien en benoem wat er

kapot is (ziek, pijn, dood).

Maar God houdt nog steeds van Adam en Eva. Hij maakt kleren van dierenvelen voor ze, die zitten veel lekkerder dan die harde bladeren. God blijft voor hen zorgen, ook al hebben ze niet goed geluisterd.

En God belooft iets heel moois aan Adam en Eva. De Heere God zal gaan winnen van de slang, van de duivel. De Heere Jezus zal op de aarde komen om alles weer goed te maken tussen God en de mensen. Want de Heere God houdt zoveel van ons! De Heere Jezus heeft gevochten met de duivel. En gelukkig heeft Hij gewonnen!

Afstap

Bekijk weer met elkaar de plaatjes. Hoe komt het dat alles kapot is gegaan? (*door Adam en Eva die ongehoorzaam waren aan God*). Maar de Heere God heeft iets beloofd! Dat Hij het weer helemaal goed gaat maken tussen Hem en de mensen. Dit heeft Hij gedaan door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te sturen. Jezus heeft gevochten met de slang, dat is de duivel. De Heere Jezus heeft gewonnen van de duivel. Het is weer goed tussen God en de mensen. Alles is weer goed gemaakt. Maar pas als de Heere Jezus terugkomt naar de aarde, dan zal alles wat kapot is écht helemaal nieuw en goed worden.

Laat nu weer de drie plaatjes zien van de kapotte dingen, maar daarbij ook de drie plaatjes van het tegenovergestelde. Zo was het in het begin en zo zal het worden!

Actie

Maak met de kinderen een kring. Zet één kind in het midden met een blinddoek om. Geef dit kind de opdracht om naar de leiding te lopen. Wees daarbij zelf, maar ook de andere kinderen, muisstil. Het kind zal het moeilijk vinden om naar de leiding te lopen. Daarna zeg je tegen dit kind dat je gaat helpen, en je zegt: 'Waar ben je, kom maar, ik ben hier, kom maar!' Dit zeg je net zo lang totdat het kind je gevonden heeft. Dit zal het kind vast makkelijker vergaan.

Leg daarna uit dat God Adam en Eva riep, Hij bleef niet stil, maar ging hen opzoeken, tot Hij hen gevonden had.

Gebed

Lieve Heere God, we luisteren vaak zo slecht naar U. Dan zijn we ongehoorzaam aan U. Wilt U ons helpen, om heel goed naar U te luisteren, om te leven zoals U het van ons vraagt? Dat vragen we U eerbiedig, in Jezus' naam, amen.

Zingen

Adam, waar ben je?

Aankondiging

Toen God in de tuin kwam om met Adam en Eva te wandelen, waren ze nergens te zien. De Heere God ging op zoek. Daarover gaan we zingen.

Werkwijze

Oefen eerst alleen het refrein, dat kunnen de kinderen snel mee- en nazingen. Zing tijdens het samen zingen zelf de coupletten.

Lied

(Refrein)

Adam, waar ben je,
Waar heb je je verstopt?
Adam, waar ben je,
Waar heb je je verstopt?

1. Heb je van de boom gegeten,
Waar je niet van eten mocht?
Wou je alles weten,
Wat jij niet weten mocht?

(Refrein)

2. Heb je naar de slang geluisterd?
Dacht je toen: 'Ik doe het toch'?
Alles wat hij fluistert,
Is leugen en bedrog.

(Refrein)

3. Krop je in een donker hoekje,
Waar ik jou niet vinden zou?
Adam, ik zoek je,
Omdat ik van je houd.

(Refrein)

*Cd Daar gaan we dan of
Voor de allerkleinsten, deel 1,
Elly en Rikkert*



Verwerking 1 – Licht/donker (creatief)

Aankondiging

Toen God de wereld maakte, was alles mooi en vol kleuren. Toen kwam de zonde. Alles werd zwart. Maar gelukkig beloofde God aan Adam en Eva een Redder, Zijn Zoon. Daardoor kwam er weer licht door het donker heen.

Werkwijze

De kinderen vullen hun papier met vrolijke lichte kleuren, door met wasco eigengemaakte vlakken in te kleuren. Daarna wordt over het hele vel dekwart aangebracht. Dit moet wel een paar minuten drogen. Met een prikpen tekenen of krassen de kinderen op het zwarte vel papier, zodat er licht door het donker heen komt.

Afronding

Laat enkele tekeningen aan elkaar zien om te kijken hoe ze zijn geworden.

Verwerking 2 – Verstoppertje (spel)

Aankondiging

Wie weet nog wat Adam deed voor God toen Adam ontdekte dat hij iets verkeerd had gedaan? Verstoppertje. Wij gaan ook verstoppertje spelen.

Werkwijze

Speel met de kinderen verstoppertje. Laat één kind met zijn ogen dicht langzaam tot 10 tellen, terwijl de andere kinderen zich in die tussentijd verstoppen. Laat dan de zoeker de verstopte kinderen zoeken. Hoeveel kinderen kan hij vinden? Dit spel kun je een aantal keer spelen.

Afronding

Wij hebben ons nu verstopt en een paar kinderen waren soms moeilijk te vinden omdat ze een supergoed verstopplekje hadden. Adam wilde zich verstoppen voor God, en dacht een supergoed verstopplekje te hebben. Maar kunnen we ons verstoppen voor God? Nee, God weet ons altijd precies te vinden. Hij weet precies waar we zijn. En dat is heel fijn! Zo is God altijd dichtbij ons.



Alles is kapot



Op dit blad kunt u lezen wat er tijdens Opstap is gedaan, zodat u er thuis op terug kunt komen.

Genesis 3

Omschrijving

God heeft de hemel en de aarde voltooid. De mens leeft in rust met God. Hij mag genieten van alles wat God geeft. Er mag alleen niet worden gegeten van de boom van 'de kennis van goed en kwaad'. Maar dan gaat het volledig mis. De mens laat zich verleiden door de slang, er wordt gegeten van de verboden vruchten. Nu zal hij onherroepelijk sterven. Er is een diepe kloof gekomen tussen God en de mens... Maar de Heere God zoekt de mens op.

Lied

(Refrein)

Adam, waar ben je,
Waar heb je je verstopt?
Adam, waar ben je,
Waar heb je je verstopt?

1. Heb je van de boom gegeten,
Waar je niet van eten mocht?
Wou je alles weten,
Wat jij niet weten mocht?

(Refrein)

2. Heb je naar de slang geluisterd?
Dacht je toen: 'Ik doe het toch'?
Alles wat hij fluistert,
Is leugen en bedrog.

(Refrein)

3. Kroop je in een donker hoekje,
Waar ik jou niet vinden zou?
Adam, ik zoek je,
Omdat ik van je houd.

(Refrein)

Van Elly en Rikkert, staat op cd *Daar gaan we dan* en *Voor de allerkleinsten*, deel 1

Tips om hierop terug te komen in het gezin

- Verzamel plaatjes, foto's of dingen van iets wat kapot is of niet meer mooi. Je kunt denken aan een omgevallen boom, een kind met een gebroken arm, ruziënde mensen. Praat met uw kind hierover door: Ziet het er fijn uit op het plaatje? Waarom niet? Weet je nog het bijbelverhaal waarin werd verteld hoe het komt dat het niet meer zo mooi is als helemaal in het begin? Wat gebeurde er dan? Lees eventueel met elkaar in de kinderbijbel nog eens het verhaal uit Genesis 3.
- Zoek ook plaatjes, foto's of dingen van het tegenovergestelde. Hebt u bijvoorbeeld een plaatje van kinderen die aan het vechten zijn, zoek dan ook een plaatje van kinderen die samen lief aan het spelen zijn. Leg de plaatjes naast elkaar. In de wereld is het nu zo (ruzie), maar er komt een moment dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde. Dan zal alles nieuw worden en goed zijn (vrede). Ook nu zien we al dingen die mooi en goed zijn. Dan kunnen we er al aan denken hoe God het weer helemaal goed gaat maken, als Hij terugkomt. Dank God ervoor dat Hij dit ook nu al geeft.
- Zing het aangeleerde liedje deze week een aantal keren met uw kind.