

Jozef de dromer en Jozef de slaaf

Genesis 37:4-36 en 39:1-7



Vooraf

Dit verhaal is het tweede verhaal in een serie over Jozef. Het voorgaande verhaal ging over vader Jakob. Hij richtte een gedenksteen op. Samen met zijn gezin keert Jakob terug naar Hebron. Jakob hield heel veel van zijn zoon Jozef. Het bijbelgedeelte eindigde dat Jakob aan Jozef een speciale jas gaf.

Doel

De kinderen kennen het verhaal van de dromen van Jozef en de verkoop naar Egypte. De kinderen ontdekken dat God Jozef door dromen liet merken dat Hij bij hem was en hem iets wilde zeggen. De kinderen weten dat God ook voor hen zorgt.

Tijdpad

| Programmaonderdeel | Keuzemogelijkheden | Tijd (in minuten) |
|--------------------|--|-------------------|
| Binnenkomer | Opstap begint! | 2 |
| Introductie | 1. Als alles anders loopt | 5 |
| | 2. Poppenspel | 3 |
| De Bijbel open | Opstap | 5 |
| | Voorbeeldvertelling | 5 |
| | Afstap | 1 |
| | Actie | 4 |
| Bidden en zingen | | 5 |
| Verwerking | 1. Jozef de dromer (creatief) | 15 |
| | 2. Slaaf Jozef is aan het werk! (spel) | 10 |

Benodigheden

- Introductie 1: twee dienbladen, plastic bekertjes, limonade, zout
- Introductie 2: pop Rik, dekentje, wekker
- De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, korenaren
- Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
- Verwerking 1: bijlage 1 op lichtbruin papier, bijlage 2 op wit papier, kleurpotloden, scharen, lijm

Vorbereiding

Introductie 1: Maak een dienblad met bekertjes limonade met zout voor elk kind. Maak een dienblad met bekertjes gewone limonade voor elk kind.

Programma

Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fijn dat jullie er zijn.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

*Kom maar in de kring,
kom maar in de kring,
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap,
wij gaan sa-men, op stap!*

Stap, stap, stap, we gaan op stap,
we pakken de Bijbel erbij.
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein)

Stap stap stap
stap stap stap
sssssssstap

Introductie 1 – Als alles anders loopt

Aankondiging

Op de tafel in de kring staan twee dienbladen met bekertjes limonade. Zien jullie verschil?

Werkwijze

Zet in het midden van de kring twee dienbladen met limonade neer: voor ieder kind een bekertje limonade met zout. Op het andere dienblad voor ieder kind een bekertje met lekkere limonade. *(De limonade ziet er hetzelfde uit, alleen smaakt dus heel verschillend!)*

Benadruk dat de limonade er heel lekker uit ziet. Het zal vast en zeker smaken!

Deel de limonade met zout erin uit. We genieten er allemaal tegelijk van. *(Zeg 1,2,3 en neem een slokje.)*

De limonade zag er heel lekker uit. Wat jammer, dat het niet lekker is! Wat jammer, we zijn teleurgesteld. Jakob was blij. Hij dacht dat God een speciaal plan met Jozef had. In het bijbelverhaal horen we dat Jakob teleurgesteld is. Er gebeurt iets vreselijks met Jozef.

Afronding

God zorgt er toch voor dat Jakob uiteindelijk niet teleurgesteld zal zijn. God maakt het goed met Jozef! Daarom drinken wij nu ook nog samen lekkere limonade. Eerst waren we teleurgesteld en nu zijn we heel blij. Net als bij het verhaal in de Bijbel over Jakob.

Introductie 2 – Poppenspel

Rik ligt diep onder een deken te slapen. Hij is bijna niet te zien voor de kinderen.

Rik Snurk... snurk...

Leiding Hé, weten jullie misschien waar Rik is?

Rik Snurk... snurk...

Leiding Ik hoor wel iets! Luister allemaal eens goed!

Rik Snurk... snurk... *(laat Rik zich omdraaien onder het dekentje en weer verder slapen)*

Leiding Rik slaapt wel heel erg diep! Ik zal Rik eens wakker maken. *(laat een wekker afgaan)*

Rik Snurk... snurk... *(laat Rik zich weer omdraaien en heerlijk verder slapen)*

Leiding Het lijkt wel of Rik een leuke droom heeft. Hij wil gewoon verder dromen! Willen jullie mij helpen om Rik wakker te maken? *(laat de kinderen reageren)* Ik tel tot drie en dan roepen we tegelijk: Rik, wakker worden!

Leiding 1,2,3, Rik wakker worden!

Rik Hé, hé, wie roept mij? Ik lag net zo lekker te slapen!

Leiding Heb je de wekker niet gehoord?

Rik Nee, ik had een heel leuke droom!

Leiding Vertel eens! Waar ging je droom over?

Rik Ik droomde dat ik in een huis woonde dat helemaal van snoep was gemaakt!

Leiding Een huis van snoep?

Rik Ja! Het dak was van koekjes, mijn bed vol dropjes en de vloer van spekjes! Héérlijk!

Leiding Oh, wat jammer Rik, dat jouw droom niet echt waar is! Rik, we gaan straks luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en dat gaat ook over dromen.

Rik Ook over zo'n lekker huisje?

Leiding Nee, Rik. Maar het zijn wel heel speciale dromen! Het gaat over koren en sterren. Jozef droomt. Zijn dromen betekenen iets. God heeft Jozef die dromen gegeven. Luister maar!



De Bijbel open

Opstap

Ga vragenderwijs terug naar het vorige verhaal. Wat stond er vorige keer midden in onze kring? (*een steen*) Waar denk je dan aan? (*God houdt van je en Hij doet wat Hij belooft*) Jakob hield veel van zijn zoon Jozef. Welk cadeau gaf Jakob aan Jozef? (*een nieuwe jas*) Wie heeft er vandaag nieuwe of mooie kleren aan? Volgens mij iedereen! Laat de kinderen één voor één een rondje lopen. Zeg met elkaar ondertussen het volgende rijmpje op: Stap, stap, stap daar kom ik aan, met mijn nieuwe kleren aan!

Jakob vond Jozef eigenlijk liever dan zijn broers. De Heere God vindt ons gelukkig allemaal even bijzonder, even mooi. Het bijbelverhaal gaat verder over die nieuwe jas! Wat gebeurt er met die mooie jas van Jozef? We gaan het opzoeken in de Bijbel! Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier staat nu gaat vertellen.

Voorbeeldvertelling

'Kijk eens naar mijn mooie jas! Die heb ik van vader Jakob gekregen', zegt Jozef. De broers van Jozef kijken naar de mooie jas. Ze zijn jaloers. Zij hadden zo'n mooie jas ook wel willen hebben, maar alleen Jozef heeft een jas gekregen. Zij niet, en dat vinden ze niet leuk. Maar Jozef trekt zich daar niets van aan. Op een dag rent Jozef naar zijn broers toe en roept: 'Luister eens! Ik heb vannacht gedroomd. Ik droomde dat we met z'n allen aan het koren (*laat de korenaar zien*) verzamelen waren. We raapten ze op van het land. We maakten daar schoven, groepjes van. (*pak een aantal korenaren en bind ze samen*) En weten jullie, toen gebeurde er iets heel gek: mijn schoof van koren, mijn groepje, ging rechtop staan en die van jullie bogen zich voor mijn koren.'*(laat het buigen zien met de korenaren)* De broers kijken boos! 'Opschepper! Je moet niet denken dat je belangrijker bent dan wij, Jozef. Je bent toch geen

koning, voor wie we moeten buigen?!'

Een paar dagen later droomt Jozef weer. Nu buigen de zon, de maan en sterren voor hem. Zelfs Jozef's papa Jakob vindt het wel een beetje raar. De Heere God wil vast iets vertellen door die dromen. Wat zou God bedoelen met de dromen?

'Jozef', zegt vader Jakob op een dag, 'je broers zijn al een hele poos weg met onze schapen. Ga jij eens kijken waar ze zijn en vraag of het goed met ze gaat.' Het is voor Jozef best moeilijk om zijn broers te vinden. Eindelijk ziet Jozef zijn broers. Als hij bij hen komt, zijn de broers helemaal niet blij hem te zien. Die opschepper! Ze pakken Jozef vast en trekken de mooie jas van hem af. De jas scheurt kapot. Jozef snapt er niets van.

'Hou op!', roept hij. 'Vader Jakob heeft mij naar jullie toegestuurd. Hij wil weten hoe het met jullie gaat.' 'O, ja meneer de dromer met je mooie jas. Jij denkt dat je belangrijk bent, hè? Zo'n mooie jas hebben wij niet gekregen, alleen jij.'

Ze pakken Jozef op en gooien hem in een put, in een diep gat in de grond. Gelukkig zit daar geen water in. Even later wordt Jozef weer omhoog gehesen. Mag hij weer naar huis? Nee! Daar staan een paar koopmannen met hun kamelen. Deze grote dieren dragen op hun rug de spullen van de koopmannen. 'Als jullie geld betalen, mag je Jozef zo meenemen', roept een broer. 'Goed, dat doen we! Hier is jullie geld.' Op een grote kameel moet Jozef met de koopmannen mee naar het land Egypte.

Vader Jakob zit thuis. Jozef komt niet terug. De broers liegen tegen vader Jakob. Ze vertellen hem dat Jozef is opgegeten door een wild dier. Ze laten hem de gescheurde jas van Jozef zien. Vader Jakob is heel verdrietig en huilt. (*kijk heel verdrietig en eenzaam*)

'Hoe zou het met vader zijn? En waar brengen de mannen mij naar toe?', denkt Jozef. De koopmannen brengen Jozef naar een markt. Op de markt worden mensen als slaven verkocht. Ze moeten dan voor

iemand anders schoonmaken of eten koken zonder dat ze er geld voor krijgen. Wie wil Jozef kopen?

'Die slaaf (*wijs met je vinger gericht naar voren*) wil ik hebben!', zegt Potifar. Potifar is een heel rijke meneer met een groot huis. Jozef moet allemaal karweitjes, klusjes, voor Potifar doen. Maar Jozef doet goed zijn best. Hij werkt hard en hij doet niet stiekem gemene dingen.

'Jozef, kom eens bij me,' zegt Potifar na een poosje. 'Ik zie dat jij hard werkt en heel eerlijk bent. Jij mag de baas zijn over de slaven die in mijn huis werken. Als ik op reis ben, ben jij de baas in huis. Jij moet dan zorgen dat alles goed gaat.'

Zo, dat is fijn! Jozef weet dat God ook in Egypte bij hem is. God is hem niet vergeten. Dan zal God vast en zeker ook voor vader Jakob zorgen!

Afstap

Jullie weten nu wat er met die mooie jas gebeurd is! De jas is helemaal kapot gescheurd door de broers. Vader Jakob is heel verdrietig. Hij denkt dat Jozef gestorven is. Jozef was bang in de put. Jozef was bang bij Potifar. Toch blijft de Heere God voor vader Jakob en voor Jozef zorgen. Als jij verdrietig of bang bent, zal God ook altijd voor jou blijven zorgen. Denk dan maar aan Jakob en Jozef. Zij vertrouwden ook op de Heere God.

Actie

Laat de korenaar zien. Nu ben jij een korenaar op het land. Zoek een plekje in de zaal en ga op je hurken zitten. God laat de korenaar groeien. (*de kinderen komen langzaam omhoog*) Jozef en zijn broers maken er schoven, groepjes met koren, van. (*de kinderen staan in groepjes bij elkaar*) Het middelste groepje blijft rechtop staan. Dit is de schoof van Jozef. (*de andere kinderen buigen*) Wanneer buig je? Voor een koning! God laat door de droom zien dat Jozef heel belangrijk wordt. Zijn broers zullen voor hem gaan buigen. Doe deze actie eventueel ook met de sterren. Zoek een plekje in de zaal en schijn. (*de kinderen schijnen met hun armen*) De sterren buigen. Ook deze droom vertelt ons dat de broers zullen buigen voor Jozef.

Gebed

Lieve Heere God, dank U wel dat U voor vader Jakob zorgde toen hij verdrietig was. Ook zorgde U voor Jozef toen hij in de diepe put zat. En U zorgde voor Jozef toen hij slaaf was bij Potifar en hard voor hem moest werken. Jakob en Jozef bleven op U vertrouwen en U zorgde voor hen. Wilt U ons ook helpen om op U te blijven vertrouwen, en dat we er aan denken dat U altijd voor ons blijft zorgen als wij verdrietig zijn of bang? Amen.

Zingen

Jozef zoekt zijn grote broers (Op Toonhoogte 366)

Aankondiging

In het lied gaan we zingen over het bijbelverhaal. We gaan het eerste versje met gebaren zingen. Kijk maar goed, hoe ik het voordoe en doe mij dan maar na.

Lied

Jozef zoekt zijn grote broers, (*handen boven ogen en rondkijken*)

alle tien zijn ze jaloers, (*tien vingers opsteken*)
op zijn jas en op zijn dromen, (*wijs bovenkleding aan, daarna ogen dicht*)

als ze Jozef aan zien komen, (*loopbeweging met voeten*)

wordt zijn mantel afgerukt. (*wijs bovenkleding aan*)
Diep zit Jozef in de put. (*handen voor de ogen*)

Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

muziek: Wim ter Burg, tekst: Hanna Lam
© Kok Alles wordt nieuw 1/6



Verwerking 1 – Jozef de dromer (creatief)

Aankondiging

Jozef droomde over korenschoven die voor hem bogen. Daarna droomde hij over de zon, maan en sterren die ook voor hem een buiging maakten.

Werkwijze

Geef elk kind een kopie van de beide bijlagen. (Bijlage 2 is te vinden achterin de map bij Bijlagen) Eerst kleuren de kinderen bijlage 1. Jozef ligt in zijn bed. Knip daarna de twee dromen op bijlage 2 uit. Plak deze in de juiste volgorde boven het bed van Jozef.

Afronding

Neem een gemaakt werkje. Wie ligt daar te slapen? Wat droomde Jozef eerst? Waar ging de tweede droom over? Wat was hetzelfde bij de twee dromen? Buigen!

De Heere God zorgt ervoor dat de broers later gaan buigen voor Jozef. God gebruikt de dromen om iets te vertellen. Nu geeft God ons de Bijbel om Hem te leren kennen. Luister daarom maar steeds goed naar de bijbelverhalen!

Verwerking 2 – Slaaf Jozef is aan het werk! (spel)

Aankondiging

Jozef werd slaaf bij Potifar. Hij moest allemaal karweitjes, klusjes, doen. Jozef deed goed zijn best. Hij was eerlijk en werkte hard.

Werkwijze

Maak een kring. In het midden staat Jozef.

Zing samen het lied. Het lied gaat op de wijs van: Opa Bakkebaard heeft een huisje. (Tekst en melodie: H. Broekhuizen)

Dromer Jozef wordt een slaaf
en als slaaf werkt hij heel goed.

Dromer Jozef is aan 't werken
en weet jij wel wat hij doet?

Het kind in het midden laat zien wat voor werk Jozef bij Potifar doet. Bijvoorbeeld vegen, in een pan roeren of brood bakken. De andere kinderen raden wat het kind in het midden van de kring uitbeeldt. Misschien moet je de kinderen even helpen bij het bedenken van wat Jozef voor klusjes doet. Fluister dit het kind in het oor. Zing samen opnieuw het lied en daarna de volgende coupletten. Maak nu allemaal de bewegingen.

Hij veegt de vloer
met een bezem, met een bezem.

Hij veegt de vloer
zo veegt hij de vloer.

Hij bakt een brood
in de oven, in de oven.

Hij bakt een brood
zo bakt hij een brood.

Hij roert de soep
met een lepel, met een lepel.

Hij roert de soep
zo roert hij de soep.

Laat Jozef steeds door een ander kind spelen.

Afronding

Jozef moest hard werken bij Potifar. Hij voelde zich ook vaak alleen. Hij miste vader Jakob. Toch blijft Jozef op God vertrouwen. God zorgt ook bij Potifar voor Jozef.



Jozef de dromer en Jozef de slaaf

Genesis 37:4-36 en 39:1-7



Op dit blad kunt u lezen wat er tijdens Opstap is gedaan, zodat u er thuis op terug kunt komen.

Omschrijving

Vandaag hebben de kinderen het tweede verhaal uit de serie over Jozef gehoord. Jozef had twee dromen. Hij droomde over korenschoven die voor hem bogen. De andere droom ging over de zon, maan en sterren die voor hem bogen. Zijn broers haatten Jozef. Ze verkopen hem als slaaf naar Egypte. Jozef komt terecht bij Potifar. Het accent lag op het feit dat God ook dromen geeft en daar iets mee wil zeggen. Ook hebben we gepraat over het vertrouwen van Jozef op God. Het was heel moeilijk voor Jozef maar God vergat Jozef niet.

Lied (Op Toonhoogte 366)

Jozef zoekt zijn grote broers,
(handen boven ogen en rondkijken)
 alle tien zijn ze jaloers, *(tien vingers opsteken)*
 op zijn jas en op zijn dromen, *(wijs bovenkleding aan, daarna ogen dicht)*
 als ze Jozef aan zien komen,
(loopbeweging met voeten)
 wordt zijn mantel afgerukt. *(wijs bovenkleding aan)*
 Diep zit Jozef in de put. *(handen voor de ogen)*

Met een slavenkaravaan
 moet hij naar Egypte gaan.
 Alle dromen zijn vergeten,
 heel veel kwaad wordt hem verweten.
 Jozef die onschuldig is
 komt in de gevangenis.

muziek: Wim ter Burg, tekst: Hanna Lam © Kok
 Alles wordt nieuw 1/6

Tips om hierop terug te komen in het gezin

- Kijk deze week eens met uw kind op het schoolplein. Wie speelt alleen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdens de bijbelles, thuis en op school erbij hoort? We zijn allemaal speciaal. De Heere God wil dat we met elkaar delen en spelen. Iedereen hoort erbij!
- Deze week mag een kind iets kiezen om alleen te doen met papa of mama. Hoe voelt dit voor de andere kinderen? Laat alle kinderen aan de beurt komen.
- Laat uw kind naar aanleiding van de knutsel vertellen over de beide dromen van Jozef. God gebruikte bij Jozef dromen om iets duidelijk te maken. Droomt u ook wel eens? Praat erover dat wij van de Heere God de Bijbel hebben gekregen. Zo leren wij Hem kennen.